

כינוס עמותת דורות ההמשך

מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"א – 2 במאי 2011

ואלה שמות...

במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"ע, 2 במאי 2011, כינסה עמותת דורות ההמשך את הכנס השנתי של העמותה, בבית ווהלן. נושא הכנס היה: **ואלה שמות – זיהוי, זיכרון והנצחה.**

הכנס נפתח, על פי מסורת שנוצרה כבר בטקסי השנים הקודמות, בטקס מרגש של "לכל איש יש שם", הקראת שמות בני משפחה של חברי העמותה אשר נספו בשואה. לאחריו, על פי מסורת העמותה, הדליק אורן לב, בן הדור השלישי, את ששת נרות הזיכרון לזכר ששת המיליונים ואסף לניאדו, בן הדור השלישי אף הוא, קרא את ה"נזכור" של העמותה. הכנס הופק והונחה על ידי **חברת הוועד המנהל ביולי לניאדו**, אשר אמרה בדברי הפתיחה לכנס כי בתשובה לאבא קובנר, שכתב כי יבוא יום שבו לא יידעו עוד על מה אנו צריכים לבכות, אנו בני דורות ההמשך, אשר יודעים היטב על מה צריך לבכות, דואגים להעביר את המסר לבני דורנו ולבני הדורות הבאים. אחת הדוגמאות לכך היא הפרוייקט החדש של העמותה – מיזם אינטרנטי לקיום טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה במקומות עבודה.

דברי יו"ר העמותה, מר שמואל סורק

לב פעילותנו כדורות ההמשך הוא הנצחה וזיכרון, ומתפקידנו להבטיח את האופן שבו זוכרים וגם את מהות הזיכרון – מה זוכרים. פרויקט העמותה (שניזום ע"י בן הדור השלישי אסף לניאדו ומובל ע"י בני הדור השלישי בעמותה), לאיזכור השואה וקירובה בכל מקומות העבודה, תואם את תהליך ההאנשה שמנסים היום להגשים, כדי שהמספר הבלתי-נתפס של ששה מיליון יהפוך לזיהוי של פנים עלומות. בני הדור השני נמצאים כיום במרבית תפקידי המפתח במדינה והאחריות לזיכרון ולהנצחה רובצת ברובה על כתפיהם. עלינו להבטיח כי כאשר המנוע הפנימי הבווער בקרבנו, בני הדור השני, ייאלם, העשייה למען הזיכרון וההנצחה תימשך, כפי שעיצבנו אותה.

דברי מנכ"ל יד ושם – נתן איתן

50 שנה מלאו למשפט אייכמן, אשר שינה את כל התודעה בישראל לנושא השואה וגם הווה אבן דרך במשפט הבינלאומי. יד ושם, כיום, מנהל מבצע אדיר של איסוף השברים – עדויות, מסמכים, חפצים, שהם חומר הגלם למארג של סיפור העלילה השלם של מיליוני יחידים. בני דורות ההמשך נקראים לתרום למשימה חשובה זו של שימור הזיכרון, אחרי הדור של אלה אשר יכולים לאמר במלוא העוצמה: "הייתי שם". יש לעשות הכל כדי שאירוע השואה לא יישאר בגדר שורה על דפי ההיסטוריה. בדיוק כפי ש"והיגדת לבנך" מעביר את סיפור הפסח בן אלפי השנים, התקווה היא כי הפרוייקט של יד ושם יצלח במתן שם ופנים לנספים. במאגר של יד ושם כבר 4 מיליון שמות והמיליון החמישי קרוב להשלמה. אין ספק כי לעמותת דורות ההמשך תפקיד חשוב בעניין זה. עשייתה מבורכת ויד ושם תסייע לעמותה במילוי המשימה החשובה לכולנו – שימור הזיכרון.

ואלה שמות...

נעמה גליל, מנהלת ההדרכה של יד ושם, נשאה הרצאה מרתקת על מבצע משותף ליד ושם ולשב"כ. היוזמה, שנולדה אצל אנשי השב"כ שעברו הדרכה ביד ושם, שמה לה למטרה לזהות את הנספים בצעדת מוות הקבורים בבית קברות פולני ועל המצבות מספרים בלבד. יד ושם נרתם להפיכת המספרים לשמות ולגילוי הסיפור שסביב המספרים והנספים. מתוך 2500 האנשים שצעדו באותה צעדה שיצאה מאושוויץ-בירקנאו נרצחו 45 איש בכפר פולני. הכומר והקברן הפולנים החליטו להעתיק את המספרים שהיו על זרועותיהם של הנרצחים ולרשום אותם על המצבה. בסיוע ארכיון אושוויץ זוהו המספרים ובאמצעותם זוהו הקורבנות. בסיום המבצע הוקמו אנדרטאות במקום בפולין, המנציחות את הנספים בשמם ובזהותם שנחשפה.

גלגולו של ניגון – הניגון היהודי לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה

חלק חשוב בהוויה היהודית, גם לפני השואה, גם במהלכה וגם בימינו, הוא הניגון היהודי. ניגון זה לא נאלם וממשיך להדהד דרך הדורות. החזן והזמר ישראל פרנס, בלויית נגנים וזמרים מלווים, הנעים וריגש במחרוזת של ניגונים יהודיים מאז ועד היום.

הכנס הסתיים בנגינה ובשירה של "התקווה" על רקע המטס של חיל האוויר מעל פני אושוויץ-בירקנאו.

* * *

*